

# 90-årsjubileum



Lördagen den 13:e Juli kl. 14.00  
år 2013  
i Norrtälje folkets hus.

## Protokoll

hållet vid sammanträde med biidlare hos  
trädgårdsmästare G. Johansson, Tullportsbäcken 17, den  
18 mars 1923 kl. 3 em.

§ 1.

Sammanträdet öppnades av Herr Torsten Karlsson  
från Hallstavik, som hälsade de närvarande välkomna, redogjorde något för Norrtäljeortens Biidlareförenings nuvarande  
mindre lysande ställning samt lämnade upplysningar  
angående de fördelar medlemskap i biidlareförening med-  
föra.

§ 2.

Till ordförande, att leda dagens förhandlingar, valdes  
Herr T. Karlsson, Hallstavik, och till sek. P. Fredriksson Tingarna.

§ 3.

Herr K. Sandberg, Schebo bruk, hade ordet och framhöll  
betydelsen av vad, en lämplig styrelse kan hålla till för-  
eningens bästa och betonade att vi nog alla önskade en  
ordf. som hade möjligt att lämna tid och möda för  
främjande av föreningens främsta samt föreslog, att de

På föregående sida finns det första skrivna protokollet i Norrtäljeortens biodlare förening, stiltigt och sirligt utfört av Simon Fredriksson. Mötet hölls hos trädgårdsmästare Edvin Johansson Tullportbacken 17. Medlemsavgiften var 5 kr.

Som det går att läsa så var den gamla föreningen skyldig Länsförbundet 12 kr. och 75 öre för en gemensam utställning till minne av Norrtälje stads 300 års jubileum 22 Juni 1922 Mer går att läsa i 80-års jubileumsskriften.

Föreningen fanns redan 1915-18 eller tidigare. På den tiden fanns två riksorganisationer som var i luven på varandra. 1920-21 bildades det vi har i dag; SBR och dess första sekreterare var K. E Sandberg Skebobruk. Den som var ordförande i föreningen, som var skyldig pengar till Länsförbundet, var E. A Lövgren häradshövding och det hade vart dispyter mellan honom och A. Andersson Hallstavik och då avgick Lövgren bara. Man gjorde så på den tiden.

Vilka var dessa pionjärer som är med på första protokollet. Trädgårdsmästare Edvin Johansson vars trädgård låg där idag Enebergs äldreboende ligger. Simon Fredriksson var också trädgårdsmästare. Hans sista trädgård låg mitt för Kvisthamra-skolan och ned mot viken. Torsten Karlsson, Konsum föreståndare i Hävrödal, var även styrelse medlem i Länsförbundet. Anders Andersson Valsslipare på Holmens i Hallstavik, även kallad Bikungen. Knut E. Sandberg Folkskolelärare Skebobruk Sekreterare i SBR.

Dessa herrar hade en vilja som det står i protokollet att välja en lämplig styrelse som kan uträtta något för föreningen bästa. Deras föresatser har ju under dessa 90 år varit en ledstjärna för föreningen.

Vår förste ordförande blev Edvin Johansson som skulle komma att kvarstå på denna post till 1945. Övriga styrelsemedlemmar blev Simon Fredriksson; sekreterare och F. W Sundin; Kassör. Senare under året tillkom också en v.sekr J.A Karlsson. Årsavgiften var 5 kr.

1924 har föreningen fått 22 medlemmar. 1925 tillkom två styrelsemedlemmar, sekr. H. Jansson och v.ordförande K. Johansson.

Föreningen service att hålla ett visst varulager, framför allt har man ju tagit hem stora mängder burkar, inleddes våren 1926 och har fortgått oavbrutet sedan dess. Den här verksamheten har sparat många kronor åt medlemmarna under årens lopp.

Under 20-talet sista år blev en hel del av föreningens medlemmar lurade ekonomiskt av firma Kvarnens nederlag. ”Dessa skojare” betalar inte honungsleveranserna från biodlarna. Honungsbedömning i föreningens regi inleddes 1929. Då beslutades att alla medlemmar skulle inlämna en 1/4 kg-burk för bedömning.

1930 hade föreningen 23 medlemmar och tillsammans 203 samhällen. Medelskörden var 15,9 kg. För 1933 anges att föreningens medlemmar finns på följande platser: 4 i Norrtälje, 5 i Roslagsbro, 3 i Estuna, 2 på Rådmansö, 2 i Länna, 3 i Riala, 1 i Lohärad, 2 i Frötuna, 1 på Vätö och 1 i Rö. Årsavgiften är fortfarande 5kr.

1940 Under krigsåren var sockerfrågan ett ” brydsamt kapitel”, vid årsmöte 1942 valdes förutom styrelse också kontrollanter för sockertilldelningen. Dessa kontrollanter fick 2 kr för varje förrättning.

År 1945 Valdes en helt ny styrelse. Adolf Johansson ordf. Edvin Johansson v.ordf. Simon Fredriksson sekr. Dage Nilsson Kassör, Erik Sjöberg övr, Hugo Lindgren, Karl Andersson suppl. Årsavgiften höjdes för första gången till 6 kr. Vid årsmöte 1948 Höjdes avgiften till 10 kr.

1953 utsågs föreningens förste materialförvaltare. Det blev ordf. Adolf Johansson. Sommaren 1954 hölls en lantbruksutställning i Norrtälje. Däri deltog Biodlarföreningen i stor stil. En ny OBS-kupa hade tillverkats. Man visade bin i halmkupa, i Svea- och LN-format. Man demonstrerade vax och honung mm. Z Lindén Bergshamra fick ett diplom för sin fina honung av hushållningsällskapet Det finns i dag att bese i föreningslokalen i Långgarn. Vid årsmöte 1959 skänktes en ny ordförandeklubba tillverkad av Simon Fredriksson, årsavgiften var 15 kr.

Årsmöte 1962 hölls hemma hos Walter Eriksson. Det kom alltså inte så många medlemmar på årsmötet. Man skulle göra en förfrågan hos Dr Lundblom om att göra en sommarträff i hans bigård på Yxlan.

1963 firades föreningens 40 års jubileum hemma hos Edvin Johansson, föreningens förste ordförande, i Malsta. Under våren 1966 skall föreningen anslå pengar för att i Norrtäljetidning införa en varning för pudring med DDT. Årsavgiften var 25 kr

Under året 1970 avled Adolf Johnsson som varit föreningens ordförande i 25 år. Han avlöstes då av Sven Wendel som axlade ordförandeskapet till 1982. 18 Mars 1973 firade föreningen sitt 50 års jubileum på Röda korsgården med 42 personer inbjudna där ibland kommnens representant Bror Nyström och Lennart Lundin. Från länsförbundet kom Ove Oxelstam.

Sommarmöte 1975 ägde rum hos Moses och Evert i Söderbykarl.

Sommarmöte 1976 var hos Erik Sjöberg den 5 Juni och protokollet redovisar en trivsamt samvaro men "bina tyckte inte om främmande".

Samma år beslutades att föreningens bigård i Upplunda hädanefter skulle tillhöra Walter Eriksson. Einar Lövgren blev styrelseledamot 1977 och Ulla Jöngren 1979.

1981 utökades styrelsen med två personer. Invalda blev Alf Werlinder och Kurt Österberg.

Under Finstadagarna 5-6 Juni 1982 deltog föreningen med en utställning. Vid årsmöte 1982 ombildas styrelsen: Ordförande Alf Werlinder. Sekreterare Erik Sjöberg. Vice ordf. Evert Jansson. Vilhelm Holmström kom också in i styrelsen. Sven Wendel valdes till hedersledarmot. 1984 bildades en sjukdomskommite med Per Öhma, Evert Jansson och Tommy Larsson. Samma år ordnades en drottningodlarkurs. Ledare var Vilhelm Holmström. 1985 ordnades en snickarkurs hos Kurt Eriksson i Drottningdal Båda kurserna blev populära och återkom sedan flera år.

1985 kommer Per Öhman in i styrelsen liksom Olle Hellström och Åke Jansson. Årsavgiften 110 kr. Året därpå, 1986 blir Olle Hellström ordf. och Kurt Eriksson ny ledamot.

Sommarmöte 1986 hos Berit och Kurt Österberg. Detta blev sedan en tradition många år. Vid årsmötet 1987 kom Lasse Bergström in i styrelsen som sekreterare. Under 1988 försökte styrelsen råda bot på föreningens dåliga ekonomi genom att snickra kupor för försäljning efter nybörjarkursen tillsammans med avläggare. I april samma år hade vi storfrämmande . Ulf Gröhn höll ett föredrag om avelsarbete och drottningodling. Varroa medförde restriktioner vid flytt av bin

och köp av drottning. Vid årsmöte 1988 röstad i stor enighet fram ett föreningsemblem som ritats av Ylva Carlsson. Samtidigt valdes Bo Cedervall in i styrelsen. Samarbete med ABF innebär att stydieverksamheten bedrivs i ABF:regi och att vi erbjuds disponera en lokal i Långgarns skola.



**Hårt styrelsearbete för sekreterare Bo Cedervall och Kurt Eriksson.**

29 december 1988 En historisk dag! Styrelsen sammanträdde i egen lokal. Man ser efter vad som behöver göras. Det beslutas att en kaffebryggare skulle införskaffas och att ha öppet hus i vår lokal torsdagar 19.00 för att förmedla bimaterial. Tommy Larsson skaffade möbler. Per Öhman skänkte färgen, det gick åt massor, och den 18 mars 1989 var det invigning med gamla och nya styrelsemedlemmar.

Vid årsmöte 1989 valdes Leif Brodén, Margaretha Karlsson och Marie Söderberg in i styrelsen. Medlemsantalet var 120 plus 19 lokalmedlemmar.

Under 1990 hålls sommarmötet traditionsenligt hos Berit och Kurt Österberg i Långgarn, med Vilhelm Holmström som instruktör. På Erikskulle talade Alf Kjellberg om biavel och honungshantering. Marknadsdeltagandet i Norrtälje och Rimbo blev framgångsrikt. Varroa hotet och nya skatteregler för hobbybiodlare minskar intresset för vår hobby inte bara i vår förening utan i hela Sverige. 1991 årsmöte avgår vår avhållne ordförande Olle Hellström på grund av sjukdom. Även Ulla Jöngren slutar efter 12 år i styrelsen. Nya i styrelsen blev Nils Karlsson, sekreterare och Åke Oreholm. Lasse Bergström efterträder Olle på ordförandeposten. Varroarläget diskuteras och sjukdomskommittén betonar vikten av att bottenfall lämnas för analys så att smittan kan upptäckas. Vid 1992 årsmöte valdes Åke Esperi in i styrelsen. 1994 Sommarmöte hölls som vanligt hos Berit och Kurt Österberg i Långgarn föredrags hållare var Freddy Duwe från länsförbundet. Höstmöte genomfördes på sjöfartsmuseet i Älmsta. Här inbjöds biodlare från grannföreningarna Hävrö och Rimbo. Ett 40-tal biodlare samlades för att bese samlingarna. "Bonnaafton" i Centrala Norrtälje blev ett lyckat tillskott med försäljning och visning av observationskupa där



drottningen kunde beskådas. Under Norrtälje marknad har föreningen ett stånd för att uppmärksamma vår förening för dem vi inte når normalt.

1995 Gör föreningen en resa till Julita gård och museum, där ett 25-tal medlemmar deltog i en uppskattad resa som Bosse hade väl organiserat. Hade man tur så fick man en festis med röd tejp? Styrelsen var följande; Ordf. Lasse Bergström. Kassör Åke Esperi. V-ordf. Anders Skoglund. Sekret. Bo Cedervall. Ledarmöter Kurt Eriksson, Leif Brodèn och Tommy Larsson. Supl . Dan Egerland och Marie Söderberg. 25 Augusti 1996 anordnades Hantverkets dag på Långgarn där biodlarföreningen i samarbete med Allmogebåtar och ABF: hantverkscirklar visade olika verksamheter. Sommarmöte hos Berit och Kurt Österberg där Vd för honungsförmedlingen Rolf Matsson föreläste om honung och HF:s prissättning. Samma år valdes på årsmötet Marie-Anne Blomdin och Gertrud Leverèn in som suppleanter.och Erik Wallin som ledamot. 1998 år bestod styrelsen av följande medlemmar; Marie-Anne Blomdin Ordförande. Anders Skoglund V-ordf. Åke Eperi Kassör. Bo Cedervall Sekreterare. Ledarmöter Kurt Eriksson, Gertrud Leverèn och Tommy Larsson. Suppleanter Olle Ask och Lars Bergström.

2000 Vid det nya mileniumet var Norrtäljeortens Biodlareförening på sin höjdpunkt vad gäller medlemmar. 134 SBR medlemmar och 32 lokala. 2 utbildningsdagar hölls under året, en med Ingvar Pettersson "Vad finns kvar av det nordiska biet" och "Biavel en bifråga" med Kerstin Ebbersten. Föreningen var representerad på Norrtälje marknad och julmarknaden.

Styrelsen fick en nytt utseende; Ordförande Erik Alm. V-ordförande Marie-Anne Blomdin, Kassör Conny Glad.

Sekreterare Bo Cedervall. Ledarmöter , Kurt Eriksson, Gertrud Leverèn och Dick Rudolph. Suppleanter Vuokko Nyrjä ,Lasse Bergström och Åke Esperi. 2001 var Josef Stark på besök och berättade om humlor och bin i olika länder. Detta år hamnade vi i varroa zon 2. Året därpå fick vi tack vare Åke Esperi en area på YBNET Norrtälje där styrelsen kunde kommunisera, data har mer och mer tagit mark i föreningen med egen hemsida. Åke Esperi var vår Webbmaster under många år. Under året hade vi temadagar hemma hos biodlare som Folke Carlson, Vilhelm Holmström och Åke Esperi.



Datakurs i föreningen 2002



Anders Perols bigård på Gräddö 2003 Foto T.Larsson

2003 var det dags för ett jubileum. Föreningen fyller 80 år vilket avhölls den 30 Augusti kl 19.00 i Folkets hus Norrtälje. En jubileums skrift med mycket smått och gott kom fram, sill varmrätt plus vin till maten. För musiken stod Conny och Ann-Christin som var trubadurer på Ålandbåten.. Den berömda kupan, med kranar som kunde servera drönarhonung och bigift, konstruerad av Kurt Eriksson, var ett roligt inslag.



Så roligt hade vi 2003 på 80-års jubileumet

Året 2004 var det mycket aktiviteter. Nybörjarkurs Bo Cedervall, fortsättningskurs Vilhelm Holmström, drottningodlarkurs Folke Carlson, snickarkurs Kurt Eriksson, datakurs Åke Esperer och kurs om bi-biprodukter Marie-Anne Blomdin. Varroabekämpning med hjälp av en behandlingsnyckel som sjukdomskommittén tagit fram samt en broschyr som jordbruksverket delar ut om olika metoder att bekämpa varroa. Styrelsen såg ut som följer; Ordförande Erik Alm, V-ordförande Marie-Anne Blomdin, Kassör Conny

Glad, Sekreterare Ebba Lund, Ledarmöter Ingvar Carlson, Kurt Eriksson, och Vuokko Nyrjä suppleanter Ulf Berggren, Lasse Bergström och Eila Melchior.

2005 fick vi zon 1 i varroabenämningen vilket betyder att det finns varroa i vårt område,

Den kom in via Kårsta Vallentuna via Gottröra och när upptäckten gjordes var smittan ca 3 år gammal.

Sjukdomskommitten intensifierar sitt arbete att sprida kunskap om ekologiska metoder. 2006 försvann för alltid föreningens Hedersledamot Sven Wendel. Han var föreningen tredje ordförande och satt i 12 år Han blev 101 år. Denna sommar gjordes en bussresa till Tystberga och Öknaskolan där vi träffade Thomas Rafstedt som visade bin och drottningodling, dagen avslutades på Nynäsgård där vi fick se en anläggning som producerar gas av ”koskit” och matrester. Gasen blev sedan till el och drivgas till traktorer och bilar.

2006 sattes det upp en kupa i Roslagsmuseets trädgård mot ån och museet sålde honung från den. (Lite från styrelsemedlemmar också). Detta utgjorde ett givande tillskott av pengar till föreningen. Tyvärr så stängdes museet efter några år. Tillsammans med museet hade föreningen en utställning med gamla biodlarföremål. Museet hade en utställning om äpplen vilket passade bra ihop med vår verksamhet. Temadagarna inledes 2006 tillsammans med Sollentuna biodlarförening och gick av stapeln 20:e Maj i Grovsta i ett vackert väder. 30 talet deltagare och bina tyckte inte att besökarna var något problem som vid sommarmöte i Velenda hos Erik Sjöberg. På Långgarn invigdes föreningsbigården med 4 samhällen. Ett 20 tal deltagare bjöds på kaffe och landgång och musiken stod Durpiggarne för. 2008 fick styrelsen ett nytt utsende; Ordförande Erik Alm, V-ordf. Tommy Larsson, Kassör Lars Bergström. Sekreterare Pia

Gillsberg. Ledarmöter Kurt Eriksson, Krister Svensson, Svante Melchior och Vuokko Nyrjä. Suppl Marie-Anne Blomdin och Börje Gillsberg. Detta år fick vi en ny hemsida [www.norrtalgebiodlarna.se](http://www.norrtalgebiodlarna.se) som administreras av Tommy Larsson. Temadagen hölls i Långgarn där Kurt Eriksson visade hur man gör avläggare. 2010 avgår Erik Alm som ordförande efter 10 år på posten, en glad gubbe som såg till föreningens bästa och jobbade som alla ideellt. Som efterträdare kom Marie-Anne Blomdin som under flera år suttit i styrelsen och även varit ordförande före Erik. Temadag var hos Karin Lundin på Ljusterö som visade sin bigård som var ett föredöme. 2011 års styrelse blev följande; Ordförande Marie-Anne Blomdin. V-ordf Tommy Larsson. Kassör Lars Bergström. Sekreterare Krister Svensson. Ledarmöter Anita Englund, Kurt Eriksson och Svante Melchior. Suppl Christer Englund, Sigge Keskitalo och Lars-Olov Sjöblom. Nu är vi nära slutet på den 90-åriga verksamheten. Vi har två år kvar att titta på.

Till år 2012 fick vi en ny ordförande då Marie-Anne Blomdin avsade sig ordförandeskapet av familjescäl. Den nya styrelsen som valdes är följande: Ordförande Tommy Larsson. V-ordf Svante Melchior. Kassör Lars Bergström. Sekreterare Krister Svensson, Ledarmöter Kurt Eriksson, Anita Englund och Sigge Keskitalo. Suppl. Christer Englund, Hampus Stare och Marianne Stare. Detta år fick vi en sjukdomsansvarig i stället för kommité .Detta för att underlätta utbildningen av biodlarna. Istället för tre personer så är det en. Som sjukdomsansvarig utsågs Tomas Jovanovic som också är bitillsyningsman i Norrtälje södra distrikt. Om vi tittar på Jubileums året så har Preben Kristiansen föreläst om varroa och hur vi skall bekämpa dessa kvalster på ett sätt så vi slipper resistenta kvalster i framtiden. Föreningen blev nominerad till

Miljöpris av Norrtälje tidning och Roslagens naturskyddsförening, nu vi vann inte. Det var dock hedrande att komma så långt. Nu ser vi fram mot jubileums festen Lördag 13/7 Kl. 14.00 i Folkets Hus Norrtälje.



Föreningens förste ordförande Edvin Olsson får här sitt förtjänstecken i silver av dåvarande ordförande Adolf Johansson. Bakom står doktor A Lundblom, vinnare av tiotusenkronorsfrågan 1959 i tv om bin. Bilden är tagen 1960 i Veda Roslagslänna.



Walter Eriksson var under sina 30 år som kassör och allt i allo i föreningen en glad och hjälpsam person. Här får han mottaga ett diplom av ordförande Sven Wendel.



Kurt Eriksson uppvaktas på årsmöte då han fyllt 70 år under året.  
En stilig ung man i sina bästa år.



**Melodi: Jungman Jansson**

**Hej å hå alexander, nu vi provat har metoden– både mörkrum Och tamburer har vi haft i kupan fram. Vi haft fluster ned vid botten vi haft fluter upp vid toppen vi ha flustrat vi ha plåstrat Både bakom och dæ fram.**

**Nyss ur vinterdvalan vaknad efter solen kännes saknad De små Vännerna de fyga över gård och förstukvist. Under månader de slöat sockerlagen de upptöat Doften lockar ifrån maskros och sälgens ludna kvist.**

**Det är liv i alla husen, mat tillfullo, de gör susen, och ett täcke varmt omstoppat utav agnar eller hö Botten packad, skärmat fluster, ja, då hämmas ut om vintern på drivan för att dö.**

**Nu på våren tag det varligt, När du sätter dit ballongen på en övervintrad matkopp,, ty du kanske eljest stör. Visen kan så lätt bli bollad om du stökar i salongen– Läs då hellre följetongen och håll dig utanför.**

**Har du trådat dina ramar, har du smält ner gammalt bygge, är du rustad för kampajen, ty nu blåser sunnanvid? Blir det trångt i underredet. "Alexandra" heter medlet. Det vill säga de unga skall flytta upp på vind.**



Bo Cedervall tycker mycket om tårta och kaffe och är en som gjort mycket inom föreningen under åren.

**Melodi : Tre trallande jäntor**

**Vi gubbar, som syssla med bina, vi dömas så ofta som tok  
Av hopen, som ser oss och grina:männ`gubben är vettig och klok?  
Männ`vettig och klok, Männ`vettig och klok,  
Männ`tro, om den gubben är vettig och klok**

**Han står ju i timtal den dåren och stirrar de flugorna på,  
Som krypa ur hålen om våren på alla hans träkåkar små,  
Hans träkåkar små, Hans träkåkar små,  
Som kryper ur hans träkåkar små.**

**Och se hur allt annat han kastar, hur bråttom han än månede ha och löper till  
svärmen och hastar att denna i fångsäckerna ta  
I fångsäckerna ta, I fångsäckerna ta,  
Ja , hastar att svärmen i fångsäckerna ta.**

**Och tänk hur han kucklar med celler och kakor och yngel,  
Och se hatbiten kring skallen ej heller kan annat än löjlig sig te  
Än löjlig sig te, Än löjlig sig te.  
Ej annat än löjlig kring skallen sig te**

**Och vem vill som han stå och gräva bland rök i ett getingebo?  
Och vem vill i svett stå och veva för nöjet se slungaren sno?  
Se slungaren sno, Se slungaren sno.  
Ja, vem vill för nöjet en slungare sno?**



En biodlare i sina bästa år men tyvärr något tyngre idag men annars är det under kontroll.(Bilderna föreställer Tommy Larsson)

### **Melodi Fjäril vinga**

**Junisolens varma strålar skina uppå kupors rad bina ej på fliten snålar,- sjung en binas serenad- kupan äger liv och styka, solen har dess känslor väkt. Till att svärma bina yrka, visen har sin vinge sträckt.**

**Hastigt ut ur kupan rusar bina fram i munter låt.  
Lyss på dem och hör dem brusar, se hur bina bär sig åt!  
Tusenfalt de tråda dansen med ett surr, som festligt är.  
Sedan bildas sakta kransen kring en drottning, ung och kär.**

**Vackert samlade i klunga i en apel se vi dem.  
Bina vänta i sin gunga på att spårbin vända hem.  
Och sin vice väl behaga. men en biman finner dem.**

**Med en regelrätt manöver skakas bina ned från gren.  
Kupan flyttas sedan över ned i mörka källaren.  
Och solen går i väster och sitt öga sänker ned.  
Skakas så de gäster ned i kupan, drottning med.**

### **Melodi Du gamla du fria**

**För biet, för blomman, för honung på bord,  
För surret, då bina vilja svärma,  
Jag älskar det vänaste ljud upp i Nord.  
Ack, ensamt ordet biet kan mig värma!**

**Vid sommar, vid solken, vid blommornas krans,  
Då bina på gyllen vingar svävar,  
Jag älskar musiken som solstrålens glans,  
Och glädes, då jag ser, hur bina sträva.**

**I frihet de leva, ifrihet de dör,  
För frihet de offra sin gaddar,  
Jag vet att de sträva och, rättvisa gör,  
Ty varje höst de mina burkar laddar.**

**Så vilja vi göra det bästa vi kan,  
För biet, för blomman och förening.  
Och därför ett leve biodlaremaan  
Hurraa, hurra, hurra, hurra-a.**

